

Een dag op het AZC 's Gravendeel

Zoals elke morgen is er een inloopspreekuur. Het is dinsdag, dit betekent dat alle mensen moeten 'stempelen'. Het spreekuur van Vluchtelingenwerk is dan druk bezocht. Vandaag verwachten we tussen de 25 en 30 cliënten.

Mw. Suzan uit Irak verschijnt voor de balie samen met haar echtgenoot. Trots laten ze hun pasgeboren kindje zien, het is hun eerste. Wij hadden vorige week van het COA al doorgekregen dat mevrouw is uitgeprocedeerd en dat haar voorzieningen stopgezet waren (zakgeld en verzekering). Haar man heeft een Nederlands paspoort en een woning in Dordrecht. Helaas is dit niet voldoende voor een vergunning voor mevrouw, zij moet terugkeren naar Irak om een visum aanvragen (dit proces kan wel een half jaar tot een jaar duren). Voorzichtig wordt haar dit nieuws verteld, psychisch heeft ze het al zwaar, na dit nieuws verlaten ze verslagen het AZC. We proberen haar nog mee te geven om te proberen blij te zijn met hun pasgeboren zontje, maar de blijdschap heeft een nare bijmaak gekregen.

Ondertussen komt John deze ochtend voor de vierde keer voor de balie staan en kijkt ons hulpeloos aan, gaat hij onder het Generaal Pardon vallen, is zijn vraag al weer? John is op 10 april 2001 Nederland binnen gekomen. Keer op keer vertellen wij hem dat het zeer waarschijnlijk niet zo zal zijn. Verdrietig keert hij telkens terug naar zijn caravan. John is schizofreen en heeft gedurende veel jaren in verschillende landen rondgezworven.

Nikki verschijnt op het spreekuur. Samen met zijn moeder, stiefvader, broer en zus is hij naar Nederland gevlucht. Inmiddels is zijn moeder teruggestuurd naar Rusland en verblijft zijn vader al geruime tijd op de detentieboot. Nikki verblijft met zijn jongere broertje van 14 en halfzusje van 4 in een pleeggezin in Katwijk. Omdat Nikki 18 is geworden, is hij administratief overgeplaatst naar 's Gravendeel. Daarom moet hij hier iedere week komen stempelen dit kost hem 20 euro reisgeld en hij mist een dag school (zijn inkomen bestaat uit 43 euro per week).

Inhoudsopgave Nieuwsbrief 2

- 1 - Een dag
- 2 - Een dag (vervolg)
- 3 - Baten en lasten
- 4 - Asielzoeker
- 5 - Colofon

*Alle foto's in deze aflevering zijn beschikbaar gesteld door:
Joost van den Broek, o.a. bekend van Volkskrant, Vrij Nederland en Contouren*



Het pleeggezin wil het gezin (wat ervan over is) bijeen houden, om deze reden hebben zij gezorgd voor scholing in Katwijk. Inmiddels mag Nikki niet meer naar school hij heeft de leeftijd van 18 bereikt en het COA vergoedt lesgeld tot 18 jaar. Hij kan vanuit zijn stageplaats voor school een vast dienstverband krijgen als kok, helaas, hij is asielzoeker en een asielzoeker mag niet werken. Nikki zijn contactpersoon bij ons is vanaf mei 2006 bezig zijn overplaatsing naar de omgeving van Katwijk gerealiseerd te krijgen. Tot op heden zonder resultaat.

He! daar hebben we Lucky, hij komt weer informeren naar mogelijkheden voor beroepsscholing. Ook Lucky is boven de 18 jaar en komt dus vooralsnog niet in aanmerking voor vergoeding van scholing. Telkens wordt hem dit verteld. Lucky lijkt dit niet erg te vinden, hij zegt altijd 'geen probleem god zal dit mogelijk maken'. Lucky is een jongen die nog volop in de asielprocedure zit en is afkomstig uit Kameroen. Daar is hij veelvuldig mishandeld, vele littekens zijn op zijn schedel te zien; daarom draagt hij altijd een petje.

Vele verhalen passeren de revue deze ochtend. Het bovenstaande geeft er slechts een summier beeld van. Medewerkers vertellen vaak dat ze in de auto naar huis de radio maar hard aanzetten in de hoop dat ze op die manier het leed op het AZC kunnen achterlaten. Of dit altijd lukt ?

Tineke Stuij
AZC 's Gravendeel
locatiemanager VIOZ (VluchtelingenWerk)



Baten en lasten 2006

Met de hakken over de sloot noemen ze dat. De boekhouding van de SNP is in 2006 met een negatief saldo van 475 euro afgesloten. Dat is werkelijk op het nippertje. Wat zijn we blij met de destijds opgebouwde reserve, zodat we niemand op straat behoeven te zetten wanneer het even tegen zit. De nieuwe begroting over 2007 houdt rekening met het huidige (record-) aantal van meer dan 30 gasten. Wat een aanzienlijke stijging van het gemiddeld aantal gasten betekent. Inkomsten en uitgaven bedroegen in 2006 een kleine 20.000 euro. Donateurs met meer interesse kunnen via het secretariaat met de penningmeester een afspraak maken om de boeken in te zien. De stukken zijn recent door een registeraccountant gecontroleerd volgens onderstaande verklaring.

Ik heb de financiële verantwoording 2006 van de Stichting Noodopvang Papendrecht gecontroleerd. Genoemde verantwoording behelst een balans ultimo 2006, een overzicht van baten en lasten over 2006 en een toelichting op beide. Het negatieve saldo over 2006 bedraagt € 475,73.

De controle heeft voornamelijk bestaan uit een deelwaarneming op de juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven. Verder heb ik de specificaties beoordeeld die aan de verantwoording ten grondslag liggen. Tenslotte heb ik de aansluiting met de bankafschriften vastgesteld. Ik ben van oordeel dat de verantwoording een juist beeld geeft van de uitgaven en inkomsten alsmede de bezittingen en schulden.

Op grond van de gedrags- en beroepsregels registeraccountants 1994 wijs ik erop dat op de hierboven genoemde verantwoording geen accountantscontrole is toegepast.
Drs. R.B. de Bruijn RA



Asielzoeker

Het woord kennen we allemaal, maar wat het is om asielzoeker te zijn ga je pas een beetje begrijpen als je met hen optrekt.

Het is september 2003. Iemand vraagt ons om eens een bezoekje te brengen bij een asielzoekster die met haar twee kinderen uit het AZC is gezet en door de SNP is opgevangen in een huis bij ons in de straat. Nog voor het zo ver is komt zij zelf kennismaken en ons uitnodigen om een kopje thee te komen drinken. Direct vanaf die eerste ontmoeting was er een goed contact. Het werd al snel ook vriendschap en dan komt langzamerhand het levensverhaal. Het raakt je hart en laat je niet meer los. Je biedt een helpende hand, een arm om de schouder, een luisterend oor en een bemoedigend woord.

Zo kom je ook met andere asielzoekers in aanraking. Wat is het moeilijk voor hen om ver van familie in een vreemd land te zijn. Jaren van onzekerheid, hoop en wanhoop, spanning, weer verhuizen enz. En dan, uiteindelijk, geen andere weg dan terug naar je geboorteland, omdat hier geen plaats voor je is. Opnieuw verdriet omdat vrienden, en vriendjes van de kinderen, losgelaten moeten worden en omdat een onzekere, bange, toekomst wacht.

Zo hebben wij drie gezinnetjes zien komen en weer weggaan. Tweemaal gingen we mee naar Schiphol.

Veel, heel veel tranen en spanning. We weten dat ze het nog steeds moeilijk hebben, want we hebben nog altijd contact. Er blijft ook altijd weer de vraag of we voor hen willen bidden. Ze hebben hier namelijk ook de God van de Bijbel leren kennen en gingen mee naar de kerk. In hun land is dat onmogelijk.

Met liefde hebben we deze mensen, die op onze weg zijn geplaatst, omringd. Dat is best moeilijk omdat je het gevoel hebt zo weinig voor ze te kunnen doen. Je voelt je machteloos omdat alles wat geprobeerd wordt op een teleurstelling uitloopt. Onbegrijpelijk is het hoe er met deze mensen omgegaan wordt. Ze zijn niet "zo maar" gevluht. Ze hoopten op veiligheid en rust, maar helaas waren het ook in Nederland heel moeilijke jaren voor hen. Ons rest het echter dankbaar te zijn voor de vrijheid en rust waarin we mogen leven. We hopen voor hen dat het eens ten goede zal keren. Wij zullen hen nooit vergeten.

Arie en Pia



Colofon

Uitgever: Stichting Noodopvang Papendrecht (SNP) - Voorzitter: ds J.A. Bos
Secretariaat: Postbus 309, 3350 AH Papendrecht, tel. 06-41656455 - Rabobank: 378111493

e-mail: noodopvangpapendrecht@gmail.com - website: noodopvangpapendrecht.nl

De Nieuwsbrief verschijnt ongeveer vijf maal per jaar en wordt digitaal toegezonden aan allen die daar belangstelling voor hebben getoond. Opgave per e-mail svp. De website bevat ook alle eerder verschenen Nieuwsbrieven.

Zij die menen de SNP te moeten steunen kunnen dat natuurlijk doen door storting van een bedrag op de bankrekening. Wij vinden het voor de voortzetting van ons werk erg prettig wanneer u ook de moeite wilt nemen ons te melden wat u van plan bent. Dat kan met onderstaande coupon. Wij kunnen u dan blijvend informeren, maar hebben ook meer zekerheid voor de dekking van de exploitatiekosten. We hebben liever de wetenschap dat u van plan bent twee euro per maand te betalen dan wanneer we (misschien, want we weten het niet, eenmalig) een vergelijkbaar bedrag op jaarbasis in eens krijgen. We hopen dat u daar begrip voor heeft. Overigens kunnen zij die daar voor in aanmerking komen bijdragen aan de SNP van de belasting aftrekken.

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

e-mail:

neemt zich voor om: eenmalig; tot nader bericht periodiek

euro _____ per maand; kwartaal; jaar over te maken

naar SNP bankrekening Rabo 378111493 svp aankruisen wat van toepassing is

Deze toezegging kan (uiteraard) op ieder moment worden teruggenomen en wordt door mijzelf met de bank geregeld. Het is geen automatische incasso.

Papendrecht/Alblasserdam:

svp Deze bon opsturen naar Postbus 309, 3350 AH Papendrecht
of per e-mail naar: noodopvangpapendrecht@gmail.com