

Stichting Noodopvang Papendrecht

Voor wie?

Er zijn asielzoekers die nog geen verblijfsvergunning hebben, niet terug kunnen naar hun eigen land, geen onderdak meer hebben, maar nog bezig zijn aan hun procedure.

In 2002 is met steun van het Overleg Kerken Papendrecht onze Stichting Noodopvang Papendrecht opgericht om te voorkomen dat gezinnen uit het toenmalige AZC in een bushokje zouden moeten slapen.

Aan een aantal gezinnen dat volgens ons kansrijk is bij hun aanvraag voor een verblijfsvergunning, kunnen we een tijdelijke Noodopvang bieden. In een eigen appartement krijgt zo'n gezin rust, kunnen kinderen naar school en kan aan hun procedure gewerkt worden. De opvang is tijdelijk, want deze is alleen tijdens de procedure voor een verblijfsvergunning

Wilt u meedoen om onze hulp mogelijk te laten blijven?

Uw steun is zeer welkom op rekening

NL32RABO 0378111493

ten name van Stichting Noodopvang Papendrecht.

Voor meer informatie: zie onze website

www.noodopvangpapendrecht.nl

Hartelijk dank!

Tine Kouwenhoven
voorzitter SNP
tinekouw@gmail.com

januari 2017



Tijdens een sponsoractie met een Armeense maaltijd krijgt een bezoeker uitleg van Anahit, een van onze gasten.

Wat bieden we?

Niet alleen bed, bad, en brood, maar ook begeleiding.

We werken samen met Woonkracht10, de Gemeenten Alblasserdam en Papendrecht, de Voedselbanken, VluchtelingenWerk, de Stichting INLIA en KerkinActie.

We zorgen niet alleen voor huisvesting van het gezin, maar brengen hen ook in contact met mensen. Ook kerken in Alblasserdam en Papendrecht bieden een sociaal netwerk aan de vier christelijke gezinnen uit Armenië, die momenteel onder onze hoede zijn.



*George, een van onze andere gasten,
is inmiddels een verdienstelijk amateur-schilder.
Het is goed om trots te kunnen zijn op het eigen werk!*

Dank!

Omdat Gemeenten al enige jaren niet meer mogen bijdragen aan deze vorm van Noodopvang, worden alle kosten betaald door particuliere sponsors en kerken. Geweldige langdurige hulp!
Dank ook aan Woonkracht10 en aan de Voedselbanken.



Ook dank aan Stichting Anders voor deze laptop voor een van onze gezinnen.

Voor de inrichting van woningen kunnen we een beroep doen op vele mensen die goede meubelen of andere spullen over hebben. Ze melden dit bij Peter Hooglander, één van onze bestuursleden, tevens vrijwilliger bij VluchtelingenWerk. **E-mailadres: pethoo2@gmail.com**